



Krantenarchief

29 april 2008

Eric van Lit

Grote behoefte aan wat goede moslimtheologen

Grote behoefte aan wat goede moslimtheologen

De moslims zijn bezig hun achterstand in te halen. Zij hebben geen behoefte aan een moslimpartij maar aan goed gebekte theologen.

Abraham Wijbenga begint zijn brief (Trouw, 25 april) heel aardig met de stelling dat de Nederlandse moslimgemeenschap meer aan zelfreflectie zou moeten doen. Het verbaast mij echter dat hij daarna de islamproblematiek gelijk stelt aan de integratieproblematiek. Zo worden de woorden 'allochtoon' en 'moslim' uitwisselbaar en lijken bijvoorbeeld eerwraak en het gebrek aan taalvaardigheid gekoppeld te zijn aan islam. Dat is grote onzin. Natuurlijk hebben de twee discussies met elkaar te maken, maar op een omgekeerde manier. De observatie zou niet moeten zijn dat een groot aantal moslims allochtoon is, maar dat een groot aantal allochtonen moslim is. Omdat de migranten vaak hierheen zijn gekomen voor ongeschoold werk was het gemiddelde opleidingsniveau onder hen laag en daardoor was ook het gemiddelde opleidingsniveau van de moslimgemeenschap laag, niet andersom.

Nu we een paar generaties verder zijn zien we dat er steeds meer jongeren van Marokkaanse of Turkse komaf zich in het hoger onderwijs begeven en langzaam aan zich aan het relatief lage opleidingsniveau ontworstelen. Daardoor zijn er ook steeds meer hoog opgeleide moslims in Nederland. Wijbenga lijkt dit niet in te zien en vindt dat de 'moslims volwassen moeten worden en een daadwerkelijk politiek en maatschappelijk engagement aan moeten gaan'. Hoe komt hij daarbij? Overal bloeien er multiculturele studentenverenigingen op zoals Insan (Utrecht) of Avicenna (Rotterdam). Zou de maatschappelijke vooruitgang van deze jongeren geen vooruitgang voor de moslimgemeenschap betekenen? Of zijn bijvoorbeeld de mensen van de website 'Wij Blijven Hier' niet volwassen genoeg?

Wijbenga gaat zelfs nog verder door te stellen dat moslims zich onvoldoende met politiek bemoeien. Als oplossing zou er een moslimpartij moeten komen. Zowel stelling als conclusie kloppen niet. Allereerst zien we dat er met de jaren steeds meer moslims een plaats in de politiek veroveren. De laatste verkiezingen waren wat dat betreft illustratief: hoewel D66 zetels verloor, behield Fatma Koser Kaya haar plaats door heel veel voorkeursstemmen. Daarnaast kwamen er voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis moslims in het kabinet, een duidelijk teken van vooruitgang.

Wat een moslimpartij hier aan kan bijdragen is mij onduidelijk, zeker een partij zoals Wijbenga voor zich ziet. Hij wil namelijk 'een moslimpartij die gebaseerd is op een strikte scheiding tussen geloof en politiek'. Dit is wel een heel duidelijke contradictie, omdat de islam een sterke politieke en juridische boodschap met zich meedraagt. Misschien bedoelt hij dat er een partij voor allochtonen moeten komen, maar hier is geen behoefte aan.

De betrokkenheid van moslims in zowel politieke als maatschappelijke kwesties is allang een feit. Wat dat betreft blijft een sterk religieus geluid achter. Het zou het beeld van de islam en het debat in Nederland goed doen als er een eenduidiger en sterker geluid zou komen vanuit de moslimgemeenschap. Nu blijft de discussie vaak hangen op een imam die geen Nederlands spreekt en waarvan iedereen zich afvraagt hoeveel moslims hij vertegenwoordigt met zijn mening. Daar maken politieke tegenstanders goed gebruik van. Wat Nederland nodig heeft, is een sterke moslimgemeenschap met een aantal intelligente en communicatief vaardige theologen. Daar is geen politieke partij voor nodig.

© Trouw 2009, op dit artikel rust copyright.